



# LANGS HEILIGE HUIZEN

## WANDELN LANGS RELIGIEUS ERFGOED IN VALKENBURG AAN DE GEUL

WWW.HEILIGEHUIZENVALKENBURG.NL

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN KERKEN OP DE WEBSITE

### WANDELROUTE 8: BERG EN TERBLIJT - VILT

*Deze route voert hoofdzakelijk over het plateau. De route is te koppelen via de Geulhemmerweg aan route 7. Bij de extra lus naar Vilt is een koppeling met route 5 te maken. De route door Berg en Terblijt is 6 km lang, de lus naar Vilt is 3 km extra.*



*Start: Parkeerterrein hoek Rijksweg, Schansweg.*

Prachtig uitzicht op Maastricht en het Maasterrassenlandschap (geologisch monument). Op een verhoging staat een kleine, oude niskapel met crucifix.

*Loop de Schansweg helemaal door tot op de Schone Poel in Berg.*

Op dit driehoekig pleintje lag vroeger een drenkpoel voor het vee. Dit is het oudste deel van Berg.

*Ga vóór het pleintje rechtsaf en dan rechtdoor het voetpad in ('t Weske). Steek de Grotestraat en Kleinstraat over richting de Geulhemmerweg.*

Op de Geulhemmerweg ligt een Mariakapel met een beeldje van de bekende Maastrichtse beeldhouwer Frans Gast.

Hier bestaat de mogelijkheid op een koppeling te maken met wandelroute 7 Houthem-Sint Gerlach-Vroenhof. U moet dan de Geulhemmerweg volgen. Halverwege ligt aan de rechterkant de ingang van de Geulhemmergroeve met een erg mooie schuilkerk uit de Franse Tijd.

*Ga op de bocht rechts en dan meteen links de Langen Akker in. Blijf deze straat volgen. Neem de vijfde straat rechts, de Doctor Goossensstraat.*

De huidige Monulphus en Gondulphuskerk (1933) is de vervanger van het oude parochiekerkje dat te klein was geworden. De kerk ligt op het hoogste punt van Berg en is centraal gelegen op een terrein, waarop tevens de pastorie, kapelanie en een baarhuisje zijn gelegen nabij de Rijksweg. Opvallend zijn de vensters in diverse vormen: spitsboogvormig, sleutelgatvormig en rond. De glas-in-lood ramen zijn attractief.

*Ga vóór de kerk linksaf de Valkenburgerstraat in. Negeer alle zijstraten en ga rechtsaf de Op de Dries in. Via Op de Dries en de Koeweg naar de hoek Slakweg en de Rijksweg. Hier is een extra lus naar Vilt mogelijk. Wilt u de kortere route volgen dan steek de Rijksweg over en loop de Lindenlaan in, richting Terblijt.*

*Wilt u de lus naar Vilt lopen, ga dan op de Slakweg links af en daarna rechts af de Meesweg op. Blijf deze volgen tot u in Vilt weer op de Rijksweg uitkomt. Ga linksaf op de Rijksweg en neem de eerste straat rechts en daarna meteen weer links, de Pater Tilliestraat. De route is hier gekoppeld aan route 5.*

Een borstbeeld van pater Tillie, een bekende plaatselijke missionaris, staat achter in een klein plantsoen.

*Ga op de Sibberweg even links en steek de Rijksweg over.*

Er staat een Mariakapel aan de overkant, een kapel met een Mariabeeldje van de kunstenaar Frans Timmermans.

Loop weer de Sibberweg in, richting Sibbe. Volg deze weg tot op de drempel. Ga daar rechts af, de "Rijnsbergerweg" in. Volg deze tot bij de 3-sprong, ga daar rechts de "Oevergrubbe" in (als u links gaat volgt u route 5). Loop de "Oevergrubbe" helemaal uit tot bij het kruispunt met de Lindenstraat, Kleine Heideweg.

Hier staat een mooi kruisbeeld.

Hier komt U weer op korte route uit. Loop rechtdoor de Lindenstraat in. Vervolg de wandeling door de Lindenstraat (op de kaart staat de straat overigens abusievelijk als Gasthuisstraat aangegeven). Langs deze straat staan nog enkele mooie, oude boerderijen. Op de hoek met de Oeverweg staat weer een wegwkruis.

Ga rechts de Muntweg in.

Bij de huisnummers 6 en 7 die tegenover elkaar staan twee Mariabeeldjes in nissen in de gevel.

In de tuin van de laatste boerderij staat rechts een mooi kruisbeeld.

Blijf de Muntweg en de "Mesbergweg" volgen tot op de "Rijksweg" (geniet van het landschap).

Ga dan links.

Bij "Rijksweg" nummer 10 staat een mooie Mariakapel.

We vervolgen onze route via de Rijksweg tot aan het parkeerterrein bij de Schansweg.

